



2018

JAARGANG 2

Zomer-editie

### INHOUD

- ✓ La Cave aux Bulles aan het woord
- ✓ Een historische locatie
- ✓ Een uniek concept
- ✓ Wist je dat ...
- ✓ Belangrijk bericht

### Events 2018

WE 22 & 23 september

Feestweekend

Red Star Line

Zaterdag 29 september

Degustatie-avond



## La Cave aux Bulles aan het woord

Lieve bubbelaars...

Het is een tijdje stil geweest... But we survived!!!

Op 29 juni 2018 opende La Cave aux Bulles in het gezelschap van haar champagne boeren Carole Néret, Jacques Oudart en Ludovic Beaufort en andere prominenten haar trendy champagneshop op de Rijnkaai 17 te Antwerpen. Zoals gewoonlijk was het stofzuigen, poetsen en rondhollen tot de laatste minuut. Als je weet dat een week voordien nog een laatste raam moest worden geplaatst, is verdere uitleg overbodig! Buiten een aantal afwerkingspuntjes zijn we zeer fier op het eindresultaat!



Zoals gewoonlijk was het stofzuigen, poetsen en rondhollen tot de laatste minuut. Als je weet dat een week voordien nog een laatste raam moest worden geplaatst, is verdere uitleg overbodig! Buiten een aantal afwerkingspuntjes zijn we zeer fier op het eindresultaat!



## *Een historische locatie...*

Veuve Van Mieghem baatte rond de eeuwwisseling, op deze eigenste plek een cafeetje uit. Haar zoon **Eugène Van Mieghem**, beter bekend als de kunstenaar van het volk, maakte hier zijn schitterende en vooral pakkende tekeningen van de landverhuizers, mensen die met de Red Star Line schepen hun geluk in Amerika gingen zoeken. Omdat het gezin Van Mieghem het niet al te breed had, tekende en schetste Eugène op alles wat hij kon vinden en dat ging van doodsbriefjes tot oude aanplakaffiches en vrachtbrieven...

Door zijn donkere maar eerlijke tekeningen legde hij het dagelijks leven van die tijdperiode vast.

In de toekomst willen we zeker deze historische locatie in de kijker blijven zetten opdat onze eigen erfenis nooit zou worden vergeten!

## *Een uniek concept...*

Het hoofdthema van onze champagneshop is natuurlijk champagne, de godendrank die trouwens ook op de Red Star Line schepen werd geschonken... 😊

Wij, Vlamingen associëren champagne nog teveel met alleen feestvieren...

Champagne kan op elk moment van de dag en om het eender welke reden of op eender gelegenheid gedronken worden.



**Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn.**  
*(Shakespeare)*

Het is **dé ultieme opdracht** van La Cave aux Bulles om dit gedachtengoed bij de Vlaming te verspreiden. Daarom hebben we bewust gekozen voor de 'kleine' familiale wijnboeren en willen we hen de aandacht geven die ze meer dan verdienen. Daarenboven zijn deze champagnes betaalbaar en uitstekend van smaak en aroma's. In onze shop is er eveneens mogelijkheid om de bubbels te proeven want champagne is zeker niet gelijk aan champagne.

Ik kijk reeds enorm uit naar de komende **degustatie-avonden!!** In beperkte gezelschappen – ongeveer 12 personen – ontdekken we de Champagne-streek. Een beetje theorie wordt weggespoeld met 6 glaasjes heerlijke bubbels. Tijdens de degustatie komen de tongen los en na afloop zijn de resultaten altijd verbluffend.

De 1° degustatie-avond zal doorgaan op **zaterdag 29 september om 19.30 u.** De kostprijs per persoon bedraagt 50 €. Misschien is het wel best om vervoer naar huis te voorzien ... 😊

Inschrijving is pas geldig na storting van het inschrijvingsbedrag op rek. nr. BE517370 4403 0262



## *Wist ie dat ...*

... La Cave aux Bulles aan iedereen' de mogelijkheid wil geven om van champagne te genieten. We bieden daarom ook **kleine 'demie' flesjes champagne** aan om alleenstaanden of mensen waarvan de partner geen champagne drinkt, te bereiken.



La Cave aux Bulles heeft meer te bieden dan alleen maar champagnebubbels. Alles wat enigszins met de wereld van champagne te maken heeft kan je bij ons vinden ... of anders gaan we voor jou op zoek. Dit gaat van champagnestoppen tot ijsemmers 'cocoon' in verschillende kleuren, van macarons tot juwelen vervaardigd met champagnecapsules en van Biscuits de Reims tot seau's in hout van groot tot klein ...

De placomusophielen onder ons mogen natuurlijk niet vergeten worden! Voor hen hebben we plateau's voor capsules in petto en staan we zeker open om onze schouders te zetten onder allerlei activiteiten en/of samenkomsten.

Met onze champagneshop proberen we in de 1° plaats het 'joie de vivre' gevoel van Frankrijk naar Antwerpen te brengen en wie weet ... laten we jullie zo meegenieten van één van de wonderen der natuur.

**Adres**  
Rijnkaai 17  
2000 Antwerpen

Maatsch. zetel :  
Papenstraat 21  
3350 Neerlinter

TELEFOON:  
+32 491 34 21 56

E-MAIL:  
info@lacaveauxbulles.be

---

Bezoek onze website!  
Ga naar:  
[www.lacaveauxbulles.be](http://www.lacaveauxbulles.be)



Ik wil alvast vooruitblikken naar **het weekend van 22 en 23 september**, het weekend van de heropening van het Red Star Line museum.

Grote festiviteiten staan op stapel in de Montevideostraat die dan voor de gelegenheid volledig zal worden afgesloten.

La Cave aux Bulles mag zeker niet ontbreken!!

We pakken uit met een **superverrassing** die natuurlijk volledig in het teken van champagne staat. 😊 Dus zeker de moeite om langs te komen, ook de placo's!! Zodra meer info beschikbaar is, vind je deze weldra op onze website onder 'events'.

Vooraleer we zover zijn, gaan we er even tussen uit van zaterdag 1 september tot en met vrijdag 14 september om onze energietank terug wat bij te vullen..

**Dus wie graag nog een heerlijk flesje bubbels wil bemachtigen, wacht zeker niet meer te lang!!**

Zaterdag 15 september vliegen we er terug in zodat we helemaal klaar zijn voor de Grand Opening bij onze burens.



By the way, als je eens in Antwerpen bent, spring gerust binnen.  
We bevinden ons op 't Eilandje, Antwerpen Noord is dat,  
recht tegenover het Red Star Line Museum.

Tot bubbels!!!

**Het LCAB team**

---